

MIEN LAEVESSIMFONIE

2003/2004: Tekst & muziek: Thei van Cruchten
Zang: Thei van Cruchten

Refrein:

dich bös ´t ingelke op miene sjouwer
doe bös ´t sjerke aan mien eige firmament
dich bös ´t sjoonste, bös mich ´t leefste
veul mich bieje dich toch zo versjrikkelik kóntent
mit diene lach allein maaks doe mich altied bliej
dich bös ´t neutje waat ich misde in mien laevessimfonie

´t waar net veur vastelaovend
wiej ich dich zoog sjtaon
hoof dich neet te vertelle
waat mich det haet gedaon
ich waar toen drek verkoch
door diene leve lach
höb toen zónger det ich ´t wis
mien hert aan dich verpach

veer zin noe jaore later
mer gluif mich gerös
ich zal ´t noajt vergaete
d´n allereerste kös
ich kreeg ´t kaad en werm
en ouch nog tegeliek
ich veul mich waal van toenafaan
wiej ´ne keuning zo riek