

# DE VASTELAOVES-DRUIM

Teks & meziek: Thei van Cruchten

Oetveurende: Sylvia IJzermans & Thei van Cruchten

*Refrein:*

Ich druim van vastelaovend, mer wie zit det mit dich ?  
Es doe vannach nao hoes toe kumps, dinks doe dan nog aan mich ?  
Of vins doe gaar de waeg neet meer, en flakers euver sjtraot ?  
Löps doe dich dan de läötsj oet en wits dich geine raad ?

Veer ginge oppe tied van hoes, efkes droet, zo dachte veer.  
Det waerde sjnel verangerd, al drek nao ein keteer.  
Ich haaj 't in de gate, dao waar nieks meer aan te doen.  
En sjtraks zulle weer zegke, waat is 't laeve sjoon.

Noe loup ich midde in de nach, mit mien trätötte in de handj.  
Wo bösse toch gebleve, mien hert det sjteit in brandj.  
De vastelaovesleefde, ouch al isse nog zo sjoon,  
die kan toch mer drie daag doere, dao is nieks aan te doen.